

## Dag 3, Puzzel 5



# Binaironiem

Noord

Op een heldere kille dag ging het roofdier  
Een buik zonder honger en een hart vol verdriet  
Op pad om vurig te gaan roven  
    Voordat het duister zijn buit zou vervelen  
Deze onbeholpen vogel is alles meer dan de briluil  
Daarbij een lelijke bek in plaats van een lompe muil

Met zijn smalle vleugels die blinken in de schaduw  
Zo vliegt hij klunzig over iele bossen en verdord gazon  
Als zijn blik valt op een flinke muis  
    Die voelt zich buiten het koren erg vertrouwd  
Traag neemt deze domme briluil een beslissing  
Neemt een afdaling en slaat zijn forse poten uit

Puzzelcode

**8V6WixCrXt**



Het lange maar fraaie leven van dit grote wezen  
Kwam gepland aan het slot door deze briluil hier  
De stompe nagels en scherpe bek  
    Duwden de muis aan gort, de uil vond het verschrikkelijk  
Zijn scharlaken bloed lag op de bodem  
Waar zijn echtgenote hem later dat etmaal vond

Terwijl de zon snel de horizon afreist  
En de tint van de jungle haastig weer opdoemt  
Keert deze ontevreden, dunne briluil huiswaarts  
    De kou van de lucht sleept hem omhoog  
Zijn woonplaats laag in open bladerendak  
Daar vertoeft deze briluil op zijn ongemak

Deze puzzel is onderdeel van het puzzelspel Pandora van I.C.T.S.V. Inter-Actief dat plaatsvindt van 9 t/m 13 mei. Gelieve deze puzzel te laten hangen; de puzzels worden binnen een dag weer opgehaald.

Bij overlast kan contact worden opgenomen met 0610996804